

Välkommen till  
**Nyhetsbrev nr 8 - 2020**  
från Kalle Eriksson



*Fotbollshistoria . Bjärealliansens lag i början av 1950-talet.*

### **Det är förstås glädjande**

att än en gång kunna meddela, att det nu finns ett antal nya läsare av mina Nyhetsbrev. Till er - och förstås till alla övriga brev-läsare: ett varmt välkommen.

### **Även vår hemsida**

- Bjäreforlaget.com - noterar rekordsiffror.

Då och då förser datorn mig med statistik på antal besök på hemsidan.

Nyligen kom siffrorna för 2019. Under det året var det en bit över 40 000 besökare på vår hemsida. Jag får också veta från vilka länder besöken kommer. Nu visade det sig att Danmark har ryckt upp i toppen av tabellen. Jag har ingen förklaring till detta. Kan inte komma ihåg att jag gjort någon särskild satsning på Danmark.

Vissa delstater i USA redovisas som länder. Kalifornien har ryckt upp på en andra-plats efter Danmark. Här är väl en sannolik förklaring, att det rör sig om ättlingar till utvandrare från Bjäre. Vissa av staterna i USA har under lång tid haft höga siffror, och det kopplar jag till utvandarna från Bjäre.

### **Mitt liv med fotbollen.**

Min dotter, Tina ,har startat ett projekt som skall lyfta fram minnen ur mitt liv med fotbollen.

Tina har konstaterat, att såväl barn som barnbarn har bristande - eller inga - kunskaper om detta. Det vill hon åstadkomma ändring på genom att utforma ett bildspel i ämnet.

För detta bildspel behövs lite fakta. Den ende som "sitter på" dessa fakta är förstas jag. Jag har därför lovat att förse Tina med dessa faktauppgifter.

Jag har grävt fram diverse material - bilder, protokoll, minnesanteckningar, pressklipp mm.

Under arbetets gång har materialet "förökats sig". Det har fått som resultat, att det som var tänkt som "lite anteckningar" blivit en lång, sammanhängande berättelse

### **Redan i förordet**

har jag betonat att även om Tina valt fotbollsminnen som tema innebär det inte, att jag betraktar fotbollen som det viktigaste i mitt liv. Långt därifrån.

Sedan Majvie kom in i mitt liv 1956, blev hon huvudpersonen för mig. Sedan kom barnen och blev ytterligare glädjeämnen för mig.

Den läsekrets, som jag skriver för, består av mina barn och barnbarn.

Nu säger Tina, som har fått se ett utkast till mitt manus, att det nog finns åtskilliga fler, som gärna vill läsa detta. Om det är så, tycker jag det är glädjande.

### **I min berättelse**

som spänner över 70-80 år, är det många bjärebör som passerar revy. Barndoms- och skolkamrater, kollegor, föreningsmän, kommunfolk, elever i de skolor där jag tjänstgjort som lärare m.fl.

### **Det började på Södermans backe.**

I min fotbollshistorik går jag ända tillbaka till tiden när jag var barn. Vi bodde i Glimminge då - i huset vid Lambers broar. (Är du glimmingebo, vet du nog var det finns. Är du inte glimmingebo - skriv några rader till mig och fråga.)

Vi var många pojkar som bodde i Glimminge. Vårt hem vid Lambers broar var den naturliga samlingspunkten - en sorts fritidsgård. På gården eller på en äng intill samlades våra kompisar på all våra lediga tid. Ofta blev då Södermans backe målet för våra strövtåg. På söndagarna var vi där hela dagen - från tidig morgon till dess att mörkret kom.

"Södermans backe" var egentligen inte en backe, men det låg på en sluttning till en backe.

Vår "fotbollsplan" där var inte stor. Den hade formen av en trekant. Begränsad på en sida av en stengårdsgård, på en annan sida av ett stenröse och på den tredje sidan av en backe.

Någon målställning hade vi inte. Vi hade plockat några käppar i skogen och dessa försökte vi nu få ner i marken så att de förblev stående.

Jag säger "försökte". Det var inte mycket matjord att sticka ner käpparna i. Berget gick nästan upp i dagen.

På denna lilla gräsplätt spelade vi våra matcher. Vi utformade själva de specialregler som fick gälla på denna plan.

Exempelvis: När var bollen "ute". Sidlinjer saknades. Eller: När gick målkottet in i målet? Ribba över målet saknades Gick bollen över eller under den osynliga ribban?

När blev det hands? Det var lite lättare att avgöra. Den som fått bollen på handen erkände genast. Det hade med tiden utvecklats ett väl utvecklat sinne för rent spel och ärlighet. Dessa egenskaper var ju en förutsättning för att vår verksamhet skulle fungera..

### **Allt detta var en väl fungerande fritidsverksamhet.**

Omständigheterna manade fram de goda egenskaperna hos alla som var med.

Allt skötte vi själva. Det fanns ingen fritidsnämnd eller förening som organiserade verksamheten. Vi spelade fotbollsmatcher utan domare. Återigen var det ärligheten som gjorde, att det funkade.

Visst kunde det bli små diskussioner då och då, men efter en stund satte vi igång igen.

Verksamheten på Södermans backe var omfattande. Som jag nämnt fanns ingen utomstående organisation. Ingen kommunal nämnd. Ingen förening. Inga skrivna regler. Allt detta fixade vi själva.

### **Vi föreslog markägaren,**

Gunnar Söderman, att vi som betalning för slitaget på gräset kunde gallra betor på hans mark.

Det tyckte han var en god ide.

Som kom det sig, att på Södermans betfält kröp under några försommardagar ett helt gäng glimmingeungdomar och gallrade betor.

Så hade den verksamhet, som vi själva organiserade också kunnat lösa vår kostnadssida. Vårt arbete i betlandet blev vår betalning.

### **Tiden gick. Vi barn blev ungdomar.**

Efterhand som någon blivit tillräckligt "gammal" kunde vederbörande ta steget från Söderman backe till en riktig fotbollsplan. Det var Ramsjöstrands IF som det då gällde. Klubben var med i en riktig serie. Den lägsta i seriesystemet visserligen, men ändå....

Man hade en riktig fotbollsplan - med målställning, linjer mm.

### **Jag valde Grevie GIK.**

För mina kamrater på Södermans backe var valet av klubb enkelt. Det blev Ramsjöstrands IF som var närmast och därför mest naturligt.

För mig var det mera komplicerat. Min far hade under många år varit en framträdande spelare i Grevie GIK. Jag ville gärna följa i hans fotspår. Spelade ett antal matcher i Grevie GIK:s reservlag. Efter hand blev grupptricket alltför stort. Jag sökte mig till föreningen, där mina kamrater från Södermans backe fanns - Ramsjöstrands IF

### **Fotbollsplanen i Ramsjöstrand**

var för oss som var "fostrade" på Södermans backe något verkligt märkvärdigt och stort och fint. Ändå var den något, som jag förmodar att dagens ungdomar skulle rynka på näsan åt.

Vi fotbollsspelare måste dela planen med dess vanliga "hyresgäster" - kor och suggor.

Såväl kor som suggor lämnar som bekant vissa spår efter sig. Det innebar, att vi som ville spela fotboll där, måste inleda med att göra planen ren. Speciellt var det koskiten, som krävde noggrannhet. Lyckades vi inte få det alldeles rent, strödde vi sågspån över.

Sågspån hade vi ett lager av vid sidan om planen. Det användes för att göra linjer. Detta var alltså före de vitkalkade linjernas tid.

Eftersom man bättrade på linjerna inför varje match fick det till följd, att linjen med tiden blev en liten ås.

Jag minns, att det ibland kunde spela vissa spratt - att bollen, som tycktes vara på väg ut, "ångrade sig" och i stället rullade längs linjens, dvs "åsens", insida.

Redan 1049 fick jag plats i Ramsjöstrands IF:s a-lag. Sedan gick det fort. Bl.a. blev jag uttagen att spela i Bjärealliansens lag. Det var ett lag som en uttagningskommitte hade satt ihop genom att välja de spelare i bjärelagen, som de tyckte var bäst.

Vinjettbilden i detta nyhetsbrev visar Bjärealliansens lag i början av 1950-talet.

### **Fortsättningen på min berättelse**

får jag nog spara till ett kommande Nyhetsbrev. Här finns det många andra notiser som pockar på att få plats.

### **Bjärebarnas studiehunger.**

När jag gräver i mitt arkiv i jakten på historiska data från Bjäre, slås jag av att hungern efter kunskap alltid varit stor.

Mest tydligt framträder detta när folkrörelserna växer fram under 1800-talet. F.ö. är ju bildandet av dessa organisationer ett uttryck för just denna studiehunger. Det gällde såväl nykterhetsorganisationerna som bildningsförbunden m.fl.

Hos dessa organisationer var det studiecirkeln, som kom att bli den organisatoriska form man valde för att tillgodose medlemmarnas önskemål om kunskap.

## 1902 bildades i Båstad

Sveriges 2:a studiecirkel inom IOGT. Bara något år senare var det dags att starta en liknande cirkel i Torekov. Även i Torekov var det godtemplarlogen som organiserade cirkeln.

- 1913 bildades Torekovs Föreläsningssällskapet. Den lever fortfarande - i bästa form och välmåga f.ö.

## Många ämnen

har tagits upp under årens lopp i föreningen. Här några exempel från den första tiden:

\*Rektor Nils Buhre. London. Skioptikonbilder.

\* Dr P. Rosenius. Skåne och skåningarna.

Fil. dr. Ingemar Ingers. Nils Månsson i Skumparp- ljustets bonde.

- Musikdirektör A. Broberg. Vår folkmusik. Violin.

Torekovs Föreläsningssällskapet har på ett utmärkt sätt sett till att hålla intresset för föreläsningarna vid liv genom alla åren. I mer än 100 år !!. Detta trots att förutsättningarna har förändrats radikalt. Idag kan allmänhetens kunskapsörst släckas inom det allmänna skolväsendet.

Ändå fylls lokalen av åhörare när Torekovs föreläsningssällskapet inbjuder till föreläsning. På samma sätt är det i de flesta andra föreläsningssällskap. Det har själv kunnat konstatera, när jag haft föreläsningar på olika håll i Skåne och Halland.

## Inträdesavgiften

till föreläsningar hos Torekovs-föreningen var under den första tiden 15 öre per föreläsning. För ett år, dvs två terminer, var avgiften 1 kr.

Jag ser i de gamla handlingarna att det var tuffa regler när det gällde att komma i tid till föreläsningen.

För år 1914 kan vi notera att "dörrarna öppnas kl 4 e.m. och stängas 4.30".

Det gällde således att inte komma för sent.

## Min boklåda

Boktitel	Pris	Reapris
Så blev Båstad tennis	225	60
Bilder av ett sekel i Bjäre	Slutsåld	
Vår bjärehistoria i bild	350	70
Bjärebör beättar....	Slutsåld	
Strövtåg i Bjäres historia	350	70
Nära havet trivs jag bäst	350	

De böcker, som är slutsålda hos mig, kan ev. finnas som enstaka ex. hos något av våra säljställen - bokhandel i Båstad, Ängelholm och Laholm eller något av våra säljställen på bjärehalvön

Vänligen

Kalle Eriksson

Hallaravägen 102, 269 91 Båstad

0431-365 332

[kalle@bjarenet.com](mailto:kalle@bjarenet.com)